

**Ter Gedachtenis aan de vijfentwintig Jarige
Echtvereniging
Van onze Vriend en Vriendin
K.H. Post en T. Coree**

Het Heuglijk tijdstip was geboren,
En 't Huwelijks bootje ging van 't Strands,
Thans, is die tijd nog niet verloren:
Zoo 't Tweede Feest nu is tot Stands:
In dezer tijden, Lieve Vrienden,
Laat 't Hart! Verheugen, U deez Dag!
Voor zoveel gunst dien gij allen ondervinden
En U Vriend, en Vriendin, Wenschen mag:
Roerend komen wij als Collega's,
Eerstens en hartelijk wenschen U hier
Nu Godes goedheid uit..... (?)
Bieden U, zoo 't Licht liet Zien
Roem! daer 't Zilveren Bruiloft Feest
Uter beurte viel op heden,
In dit Jaar, dat ge blij van Geest,
Liefde en leed, steeds stel tevreden:
Ook! wij mogen ons verblijden,
Frolijk in dit jaar te zijn.
Teder hadden we allen te strijden,
Foor de dood en haar fenijn,
Eenmaal hopen w'U
Een! Vijftig jarig Huwelijksboot,
Stel U dan te vreen O menschen!
Trek naar 't Gouden Trouwfeest voorts.

Dit is de hartelijke en toegenegen Wensch van Uw Collega's en Vrienden

P. Leverland
T. Dopheide

Gedicht in de vorm van een *acrostichon* waarbij de eerste letters van elke regel
"Het Zilveren Bruiloftfeest" vormen. Dit feest was op 14 mei 1854.

Vertaald: A. Huisman/ Joure, 30/12/2012